

2018-08-11 – Slypskapelle – 23 km

N

NIEUWS

SPORT

REGIO

BV&CO

SHE.

MIJN ZONE

MOORSLEDE

Velodroomvrienden organiseren wandeling in Slypskapelle

Vandaag om 04:56 door Bert Feys - [Print](#) - [Corrigeer](#)



MOORSLEDE - Op zaterdag 11 augustus organiseert wandelclub Velodroomvrienden de tweeëntwintigste editie van de Velodroomtocht.

De wandeling is de vierde tocht van de Velodroomtourtocht. Deelnemers kunnen kiezen uit een parcours van zes, twaalf, achttien of drieëntwintig kilometer. "Starten kan tussen 7u en 15u aan het ontmoetingscentrum D'Oude Schole in Slypskapelle", aldus Noel Ferrest van de organiserende vereniging. Deelname bedraagt 1,50 euro, leden van de federatie leggen 1,10 euro neer. "We hopen alvast op mooi weer. De Velodroomtocht kan een prachtige zomertocht volop in de vakantiesfeer worden", aldus Noel. Wandelaars die tijdens de wandeling een probleem hebben kunnen contact opnemen met de organisatie via het noodnummer 0477/239272. Meer informatie omtrent de wandeling is verkrijgbaar via het nummer 0477/636222.

11 AUG

ZA

22e Velodroomtocht

📍 8890 Moorslede **West-Vlaanderen** -
Velodroomvrienden Moorslede



Zomertocht vanuit Slypskapelle met de karakteristieke kenmerken van een prachtige landelijke deelgemeente. 4e Velodroomtourtocht. Absolute aanrader! Aankomst vóór 18.00u.

6 km

12 km

18 km

23 km

📞 Noël Ferrest - GSM 0477/63 52 22



zaterdag

11
AUG

22e Velodroomtocht

Zomertocht vanuit Slypskapelle met de karakteristieke kenmerken van een prachtige landelijke deelgemeente. 4e Velodroomtourtocht. Absolute aanrader! Aankomst vóór 18.00u.

Bereikbaarheid Bus: De Lijn 55 Roeselare-Dadizele-Menen halte Strooiboomhoek.

Gemeente Moorslede (West-Vlaanderen)

Startlocatie

D'Oude Schole
Strobomestraat 11A
8890 Moorslede
West-Vlaanderen

Starten tussen 07u00 en 15u00

Extra info

6 km 12 km 18 km 23 km

- ✓ Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens
- ✓ Minstens één parcours geschikt voor rolstoelen



**Velodroomvrienden
Moorslede (5347)**

Verantwoordelijke
Danny Leenknecht

GSM 0477635222

🌐 [Bezoek de website](#)

[Bekijk clubfiche](#)

assendale

MOORSLEDE



www.topokaarten.be www.cartestopo.be

 lannoo uitgeverij

 NATIONAL GEOGRAPHIC INSTITUUT
INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL



Duthannras

Informatie wandelingen

Afstand	6 km	12 km	18 km	23 km
Werkelijke Afstand	6,4 km	12,1 km	18,7 km	22,4 km
Controle Posten	1	1	2	2
Reeds Afgelegd	2,8 km	5,9 km	5,9 km	7,1 km
Controle Na rust			6,6 km	8,1 km
Controle Na rust				
Controle Na rust				
Nog te Doen	3,6 km	6,2 km	6,2 km	7,2 km



































“In Vlaanderens velden bloeien de klaprozen”

*In Vlaanderens velden bloeien de klaprozen
tussen de kruisen, rij aan rij
die onze plek aangeven; en in de lucht
vliegen leeuweriken, nog steeds dapper zingend
zelden gehoord te midden van het kanongebulder
aan de grond.*

*Wij zijn de doden. Enkele dagen geleden
leefden we nog, voelden de dauw, zagen de zon ondergaan,
beminden en werden bemind en nu liggen we
in Vlaanderens velden.*

*Neem ons gevecht met de vijand weer op:
tot u gooien wij, met falende hand
de toorts: aan u om haar hoog te houden.
Als gij breekt met ons die sterven
zullen wij niet slapen, ook al bloeien de klaprozen
in Vlaanderens velden.*

(luitenant-kolonel John McCrae, 1872-1918)

Misschien klinkt dit vertaalde gedicht uit het Engels je wel bekend in de oren... “In Flanders Fields” is van de hand van John McCrae, een Canadese militaire arts. Hij schreef het in 1915 aan het Ieperfront. Daar leverde het leger verwoed strijd tijdens de Eerste Wereldoorlog, één van de grootste internationale conflicten uit de geschiedenis.

In 2014 is het exact één eeuw geleden dat ‘de Grote Oorlog’ in de Vlaamse velden losbarstte. Vier jaar lang was de Westhoek één grote aaneenschakeling van loopgraven. Miljoenen dappere soldaten uit 50 verschillende landen en massa's onschuldige burgers lieten daarbij het leven. Ook in het binnenland vielen er vele slachtoffers tijdens de verzetsstrijd tegen de Duitse bezetter en door executies, dwangarbeid en ontbering.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) wil deze belangrijke historische gebeurtenis op een waardige manier herdenken. Als symbolisch gebaar zaaien we akkers in met klaprooszaad. Op heel wat locaties verspreid over de Vlaamse provincies zal de klaproos in al haar glorie opduiken. Ook op dit terrein kan je vanaf mei tot augustus de kleurrijke bloemenpracht massaal bewonderen. Benieuwd waar dit nog kan? Surf naar www.natuurenbos.be/grotooorlog en ontdek alle locaties.

Waarom precies de klaproos? Deze plant - ook wel papaver of ‘poppy’ genoemd - is uitgegroeid tot het internationale symbool voor alle gesneuvelde soldaten. De scharlakenrode kleur herinnert aan het bloed dat vloede en het bloemhartje is zwart, de kleur van rouw en verdriet. In realiteit is het zo dat de bloem vooral goed gedijt op omgewoelde bodem. De zaden kiemen pas bij blootstelling aan licht. Tijdens de Grote Oorlog waren de groeiomstandigheden ideaal: de grond tussen de loopgraven werd grondig ‘omgespit’ en overhoopgehaald door de talloze gevechten en bombardementen.

Toen McCrae zijn gedicht neerpende in 1915 lag het slagveld bezaaid met ontelbare klaprozen. Zelf stierf hij tijdens de oorlog op 45-jarige leeftijd aan een longontsteking toen hij werkte in een veldhospitaal. Voor hem was het een bron van inspiratie om te schrijven over leven en dood. Voor ons is het een beklievende herinnering die tot op heden nazindert...

TAKING CARE OF
FLANDERS FIELDS
agentschap voor natuur en bos herdenkt 2014-2018



Agentschap voor
Natuur en Bos















