

2018-07-19 – Werchter – 6 km



19 juli

WERCHTER

Samenkomst : aan de kerk, Werchterplein

Lijnbus 333 : Leuven Station 13:09 →
Halte Kerkplein 13:30

De wandeling van nu donderdag, 19 juli

vanwijngaerden1@telenet.be

7/16/2018 1:46 PM

To:

Dag beste vrienden wandelaars,

Donderdag hebben wij onze maandelijkse 5 km wandeling.

Wij komen samen in Werchter op het Werchterplein aan de kerk om 14 u

De lijnbus 333 met vertrek aan Leuven Station om 13u09, komt aan Halte Kerkplein om 13u30.

Het is een gemakkelijke vlakke wandeling. Maar er is weinig schaduw en het wordt (volgens de voorspellingen) 28 gr.

Dus zeker wat drinken meebrengen en insmeren.

Ik zou willen vragen dat, dit keer ook weer, ieder voor zichzelf beslist of hij die temperaturen kan verdragen en dus deelneemt, of niet.

Groetjes en tot donderdag?

Lucien



GPS totaal 5.972 km







DIJLELINIE

GROETE in vlaams
brabant
DORLOG

TUSSEN DIJLE EN MARNE

1914 | 1915

Dit kaartje uit 1910 laat zien dat de kerk van Werchter lang niet de enige was die in 1914 werd vernield of in brand gestoken. De Duitsers doelden ook op andere kerken in de omgeving. Ze wilden niet dat de Belgen kerken zouden gebruiken als uitkijkpost voor hun artillerie of - wanneer een kerk in Duitse handen was - als richel-punt voor beschietingen.

“Dinsdag 10 september. We gaan een bezoek naar Werchter. Wij zijn het beest van troepenmacht te zien. Erste gene van de dood. “Trom, trommen en dorp, versuud. “De slag woogt op de lere van Werchter. “Graz! We installeren een en huizen studeerje. Iets een. “er van Werchter erbij.”

De Sint-Jan-Baptistkerk is al sinds de zestiende eeuw het hart van de dorpsgemeenschap van het afdelingsgebied. Het werd in 1914 vernield door de Duitsers. Het werd in 1915 herbouwd. Het werd in 1916 voltooid.

Van de zware trambrug over de Dyle maakten de Duitsers een trambrug die de Brandenburger Tor in Berlijn nabootste.

Begin september 1914 leverden Duitsers en Fransen een beslissende veldslag aan de Marne. Om het Franse leger te steunen, ondernamen de Belgen een afleidingsmanoeuvre: vanuit Antwerpen deden ze een uitval in de richting van Leuven. Het plan slaagde: in plaats van aan de Marne streden 130.000 Duitse soldaten noodgedwongen aan de Dyle.

De uitval uit Antwerpen was dus een succes voor de geallieerden, maar voor Werchter was het een catastrofe. In augustus was het dorp in Duitse handen gekomen. Tussen 9 en 13 september werd het eerst beschoten door de Belgische artillerie en vervolgens heroverd door twee bataljons van het 25ste Linieregiment. Die troffen er een ravage aan. Muren waren doorzeefd met kogels en splinters, deuren waren ingebouwd, daken waren afgerukt door granaatslagen, heizen waren platgebrand en ingestort. De Sint-Jan-Baptistkerk had gediend als slaapplaats voor soldaten en paarden en lag vol stro.

Voor de kerk moest het ergste toen nog komen. Toen de Belgen zich opnieuw terugtrokken, gooiden de oprukkende Duitse troepen op 15 september brandbommen in de kerk. Die gingen grotendeels in vlammen op. Alleen de buitenmuren en enkele pilaren bleven overeind. Binnen was het een chaos van verkoolden balken en puin. Pas na de oorlog werd de kerk heropgebouwd.

Entre la Dyle et la Marne
Au début du mois de septembre 1914, des troupes belges en grand nombre attaquent...

Between Dyle and Marne
In early September 1914 a large Belgian troop force attacked the Germans near the Dyle river...

Zwischen Dyle und Marne
Anfang September 1914 griff eine große Anzahl belgischer Truppen die Deutschen in der Nähe des Flusses Dyle an. Der Angriff war als...





























